

"De Heer is mijn herder"

*Groot mens, warm hart, zoveel liefde en nu zoveel verdriet.
Wat gaan we je missen.*

In zijn vertrouwde omgeving is mijn lieve Frans, onze vader en opa overleden

Frans van Ree

* 22 juli 1942

† 28 februari 2017

Frans is thuis waar wij in familiekring afscheid van hem nemen.

De afscheidsdienst wordt gehouden maandag 6 maart om 13:30 uur in de
'Oude Kerk Charlois', Charloisse Kerksingel 35 te Rotterdam.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats omstreeks 15:00 uur op de
'Protestantse Begraafplaats Charlois', Charloisse Lagedijk 680 te Rotterdam.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van de begraafplaats.

Geen bloemen.

Sjaan

Corine en John

Britt, Yvar, Mats, Kai, Camie, Matthe

Gerard en Jessica

Frans en Veroniek

Stefano, Delano